

DIN MÅNADSTIDNING I SPANIEN

SVENSKA

COSTA DEL SOL

# magasinet

15 APRIL - 15 MAJ 2021 · ÅRGÅNG 31

LA REVISTA SUECA EN ESPAÑA

*Nijas*

BYGGER NY

**JÄTTEPARK!**

**AKTIV  
TURISM!**

CYKLA OCH VANDRA I

**CABRA**



**FÖLJ &  
GILLA**

OSS PÅ  
FACEBOOK!



FÅRSKA NYHETER VARJE VARDAG WWW.SVENSKAMAGASINET.NU





Del 7

## CABRA OCH DEN GRÖNA VÄGEN

På vår resa utmed "Caminos de Pasión" i hjärtat av Andalusien har vi kommit fram till Cabra. Vi cyklar utmed den Gröna vägen genom ett vackert landskap som breder ut sig under våren och försommar. Vi möts av dofter och en varm skön vind som smeker kinden. AV OLA JOSEFSSON

**N**u är turen kommen till Cabra. Och precis som tidigare blir jag förälskad även i Cabra. Här spårar vi det historisk-konstnärliga arvet, barock, kulturskatter, traditioner, mat, hantverk och naturupplevelser.

Det är också porten till naturparken Sierras Subbéticas. Det geografiska läget och nätverket med stugor att hyra i en lantlig miljö, gör Cabra till en utmärkt utgångspunkt för att upptäcka det inre Andalusien och Caminos de Pasión.

### FÖRSOMMAREN

Cabra är som bäst under våren och försommaren med upplevelser i form av färger, smaker och dofter. Den årliga genomsnittstemperaturen ligger på 17 grader. Den kan sjunka till -4 grader vintertid och stiga till +43 grader på sommaren.

Försommaren skapar intryck och positiva vibbar. Sköna upplevelser kopplade till akti-

viteter i naturen och kulturlandskapet. Cykelturer i olivfunder. Landskapet är kuperat med vackra bergskedjor som skiftar färg i bakgrunden.

Området är känt för sina olivodlingar som täcker 85 procent av den odlade marken. Cabra ingår i distriktet med ursprungsmärkning Denominación de Origen Baena. I Cabra finns även ett olivoljemuseum som är vanligt i de flesta större kommuner i Spaniens olivöjebälte. I ett senare nummer handlar det om Baena och olivolja. (helt oväsentlig kommentar eller?)

Vad Cabra erbjuder är en härlig lantlig turism. Här finns flera intressanta rutter som Camino de Santiago Mozárabe och Ruta del Califato som ger en fin inblick i historien. Att kombinera en utflykt på landet och samtidigt få en inblick i historien är en kombi som tilltalar.



### CYKELTUR LÄNGS VÍA VERDE

Under mitt besök i Cabra passar jag på att ta en cykeltur längs La Via Verde de la Subbética. Den gröna vägen. Här gick tidigare järnvägen, Tren del Aceite, olivoljetåget, som började projekteras 30 april 1875.

För att få ut produkten snabbare anslöts Cabra med järnväg till både Madrid samt hamnarna i Algeciras och Málaga. Järnvägen lades ned 1984. Tio år senare lanserades projektet med Via Verde som





Vid järnvägsstationen i Cabra står ett gammalt lok.



Fuente del Río är en naturskön plats nedanför Sierra de Cabra.

invigdes 2001. En skön vandrings- och cykelled som mäter 65 km.

Den börjar egentligen vid den gamla stationen Campo Real i Puente Genil och fortsätter till provinsgränsen mellan Jaén och Córdoba och bron som går över rio Guadajoz och korsar reservoaren Vadomojón. Via Verde sammanfaller också med Camino de Santiago Mozárabe när den passerar Lucena, Cabra och Doña Mencía.

Själv började jag cykelturen vid Cabras gamla järnvägsstation som numera är både restaurang och vandrarhem. Stationen var i drift mellan 1891 och 1984. Kvar står några gamla järnvägsvagnar och ett äldre lok.

Cykelturen går genom ett vackert andalusiskt landskap och naturparken Sierras Subbéticas. Gammal välbevarad järnvägsarkitektur med fyra viadukter, fem stationer, en tunnel som mäter 139 meter, tretton arbetarbostäder plus andra hus som var hem för de som arbetade vid järnvägen.

Utmed leden finns sex rastplatser med

bänkar, bord och cykelställ. Vid vattendrag och våtmarker stannar vi till för att studera fågellivet.

#### CASTILLO DE LOS CONDES

Det är trevligt att vandra runt i Gamla stan i Cabra som har en mysig småstadsmentalitet. Invånarna är gästfria, nyfikna och välkomnande. En skön stämning.

Börja vid Plaza Vieja och turistbyrån där du kan hyra cyklar. En parkeringsplats ligger bara något stenkast härifrån. Här får du bra kartor och trevlig personal hjälper dig att pricka ut intressanta platser på kartan.

Cabra har en rik historia som går tillbaka till västgoternas Egabro. Platsen hade en viss betydelse som administrativt centrum. Den äldsta delen heter Barrio de la Villa och härsamtamar från tiden med västgoterna.

Historiens vingslag i form av historiska stadsdelar, fästningar och borgar är starkt närvarande med Castillo de los Condes. Titta gärna in i kyrkan Parroquia de la Asunción y

Ángeles som är känd som "barockmoskén".

Lunchen intog jag på det gamla klostret Convento de San Juan de Dios som numera är en Círculo de la Amistad, en slags sällskapsklubb dit invånarna går för att träffas, ta ett glas vin, äta en lunch, läsa dagstidningen eller att bara njuta av patison som är en av de vackraste i södra Córdoba-provinsen. Missa inte denna juvel.

Efter lunchen väntade en powerwalk söderut till Barrio del Cerro från 1.000-talet med sina vackra snidade balkonger och blommor, ett av de vackraste kvarteren i Cabra.

Tillbaka i den centrala äldsta delen av stan, väntade ett besök i det arkeologiska museet MAC (Museo arqueológico cabra) som öppnade redan 1973.

Under årens lopp har det utvidgats och renoverats. 1984 flyttade det till riksbankens tidigare lokaler vilket blev ett lyft. Museet ger en utmärkt bild av platsens historia och folkslagen som har kommit och gått.

65 km av den tidigare järnvägslinjen "Tren del Aceite", Oljetåget, är numera vandrings- och cykelleden Via Verde. Den gröna vägen.







Lunchen intas gärna i det gamla klostret Convento de San Juan de Dios.



Snedens moské blev kyrkan Asunción y Angeles. Känd som "barockmoskén".

## MANOLETE

Fortsätter du till fots i nordostlig riktning kommer du till den äldsta tjurfäktningsarenan i provinsen Córdoba.

Arenan invigdes redan 24 juni 1857 och efter flera renoveringar tar den i våra dagar 6.167 åskådare. Här gjorde Manolete sitt första framträdande. Året var 1931. Detta är anledningen till varför "aficionados", tjurfäktningsentusiaster, tar sig till Cabra som arrangerar några få "corridos" varje år.

Söder om tjurfäktningsarenan ligger den fina parken Alcántara Romero som anlades 1848 av dåvarande borgmästare med förnamnet José.

Parken som i folkmun kallas för "El Paseo" ger skön svalka under sommarheta dagar. Här passar eftermiddagskaffet perfekt.

Det finns både en äldre och nyare del av Cabra. I den nyare delen hittar vi Fuente del Río som är en naturskön plats nedanför Sierra de Cabra. Det porlande vattnet, vattenfall och svalkan bidrar till en populär mötespunkt för invånarna under de varma sommarkvällarna.

Ett litet stycke härifrån finns en trevlig uppställningsplats för husbilar. Strax intill ligger Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz som ser ut som en romersk teater där det arrangeras konserter och kultur evenemang under sommaren.



Kalla soppor som läskar: Ajo Blanco respektive salmorejo.

## Fakta

Ligger granne till Priego de Córdoba. Byn bombades under inbördeskriget av republiken. I huvudsak hundralet barn och kvinnor föll offer. Cabra ligger i vackert naturområde där en gammal järnväg har gjorts om till vandrings- och cykelled. Cykelruten Via Verde del Aceite bjuder på sköna naturupplevelser. Hyr en mountainbike och ge dig ut i det vackra andalusiska landskapet. Fästningen Castillo de los Condes är sevärd. Fina parkanläggningar utmärker Cabra. Utmärkt lunch i lokal miljö på Circulo de la Amistad.

**Övernattning:** Fyrstjärniga Hotel MS Fuente las Piedras. Det finns enklare tvåstjärniga alternativ som Hotel Mitra och Hotel Villa Maria. Turistlägheter hos Apartamentos Turísticos Doña Leonor. Ferian i Cabra hålls normalt mellan den 3 till 8 september.

**Gastronomi:** Du befinner dig i Córdoba-provinsen och då är den kalla soppan salmorejo med en glas vin från närbelägna Montilla-Moriles något att prova. Eller en "potaje" en matig rätt med spenat och kikärter.



Ännu hittar vi spåren efter den gamla fästningen Castillo de los Condes.

## VÄSTGOTERNA

Själv fastnade jag för tiden med västgoterna där Egabro (Cabra) var ett administrativt centrum. Efter det romerska rikets fall, blev Cabra ett viktigt administrativt centrum i det västgotiska riket med namnet Egabro från 500-talet till 700-talet. Staden var ett maktcentrum i södra delen av Hispania.

I slaget vid Guadalete förlorade kung Rodrigo sitt rike. Muslimerna intog Cabra 717 och det var vid denna tid som platsen fick namnet Qabra. Socioekonomiska skillnader mellan muslimer och kristna skapade spänningar under lång tid. Läget på gränsen mellan det muslimska kungariket som krympte till Granada när det katolska Kastilien växte, bidrog till återkommande strider i området.

Den 15 augusti 1240 återerövrades Cabra av kung Fernando III. En fredlig pakt slöts mellan invånarna som beroende på trosriktning, fick behålla sina seder och religion. Men stadens moské blev kyrkan Asunción y Angeles.

Vid två tillfällen år 1342 och 1344, föll Cabra och hamnade under det moriska kungarikets Granadas makt. Vid båda tillfällena återtog Cabra av kung Alfonso XI.